

Mijn eb, mijn vloed

Het strand verstevigt mijn gedachten
mijn eb, mijn vloed, het lange wachten
de meeuw die vliegt hoog boven mij
ik vind een schelp en hou ze bij

en zie de tekens aan de wand
gedichten die ik hier in zand
geschreven heb en uitgewist
het aangespoelde hout mijn kist

en stilte mijn begrafenis
maar zie hoe ik mij weer vergis
als schuim dat tegen rotsen slaat
als schip dat in mijn zee vergaat

het zelfgebouwde zandkasteel
dat ik tot 'Overleef!' beveel.

© bert deben