

## De Dochter

Ooit wel eens over na gedacht? Wat zit er nu in het bloed. Is het zout? Zout van de zee? Blauwe maandag op zee gewerkt. Terwijl er niemand uit de familie voer. Geraakt door het zout? De belevenissen? De sfeer? Het gevoel van vrijheid, opgesloten op een schip. Noodsituaties meegemaakt. Echt niet leuk. In vreemde landen geweest. Ook soms niet eens leuk. Beweging, kleur, luchten zo mooi, noorderlicht, stinkhavens, ontmoetingen, vreemde talen, handgebaren, vreemd geld, drank, gezelligheid, somberheid, melancholie, vreemde snuiters, gevoel van saamhorigheid, vriendschappen, eenzaamheid, vlagen van heimwee, herinneringen, zo gelachen, kou, regen, storm, littekens... Wat heeft ze opgepikt?

Na de middelbare school moest ze nog een opleiding kiezen. Open dagen doorlopen. Meubelmakers school, zilversmid of horlogemaker, ontwerpen van kleding. Toch ook eens op de zeevaartschool gekeken. 'Dit is het', zei ze alleen.

Was het een resultaat van fietstochtjes naar Hellevoetsluis, langs de Nieuwe Waterweg? Als ze in het fiets karretje bij het verlaten van de straat al in slaap viel. Boten kijken op zaterdagmiddag. Echt, nooit hadden we het er over.

Ze deed de zeevaartschool. Ze werd uiteindelijk Maritiem Officier. Stage gelopen. Het beviel haar goed. Ze kan overweg met zeemanschap, EHBO, marifoon, elektronisch navigeren of navigeren uit het handje. Ik chat met haar als ze wacht heeft. Golf van Biskaje met windkracht 10; ik ga een beetje opsturen... Achter de IJsbreker aan in de Botnische Golf; ik stuur wel effe een fotootje. Ze maakt soms dagen van 20 uur. Bunkeren, wachtlopen, de sluizen door, assisteren in de machinekamer, captain orders...

Ze heeft al zoveel gedaan en gezien. Ze kent de situatie van de matrozen uit verre landen die aan boord zijn van de Nederlandse koopvaardij. De vreemde officieren met een taalprobleem. Onrecht of economisch belang?

Ze vaart nu als tweede stuurman op een schip met een mooie Franse naam, haar eerste baan. 21 jaar. Klein meisje, zo groot geworden. Ongelofelijk...

Zit dat dan in het bloed?

CV, 1 februari 2013